

# HEJSAN ALLA BARN!

Jag heter Tiuku. Jag är alla barns vän och bor i Hoppsan-skogen. I Hoppsan-skogen finns många pölar. Det är bra, för jag gillar pölar. Här finns också regnbågsträd och tågbanor. Det är skojigt att lata sig under regnbågsträden. När jag inte längre orkar lata mig åker jag med tåget till mina kompisar och leker med dem.



Jag ska berätta en viktig sak för er. Den viktiga saken är barnets rättigheter. Barnets rättigheter är lite som regler och vuxna i nästan hela världen har lovat att följa dem.

En viktig regel är att de vuxna har lovat att se till att ni får sova tillräckligt och får tillräckligt med hälsosam mat. Barn ska också ha tid för att röra på sig och att leka samt att lära sig nya saker. De vuxna har också lovat se till att ni barn har allt bra och att ingen bråkar med er. De vuxna måste också lyssna då barnet vill säga något.

En regel säger att alla barn – också djuren – får vara just sådana som de är. Jag får också vara färggrann, lurvig och ha grönt hår. Jag får gilla morötter, trots att min kompis igelkotten inte tycker om morötter.

Och så gillar jag också att sjunga! Det är härligt. Ibland sjunger jag med min vän Katten medan vi slöar i regnbågsträden. Tycker ni om att sjunga? Vi kan sjunga tillsammans sången om barnets rättigheter på finska *Lapsella on oikeus*. Jag har skickat noterna till de vuxna.

Hälsningar

## TIUKU

### Tips för genomförandet:

Diskutera tillsammans med barnen vad de gillar att göra. Därefter kan ni göra en utställning om barnens favoritgrejer. Utställningen kan genomföras t.ex. i form av ett Styrketråd, i vilket ni sammanställer varje barns favoritgrejer och/eller starka sidor.

